

Eenwielnieuws: Data voor NK Eenwieleren, Trainingsmiddag en Eenwielerfestival, Interview met wereldkampioen Tim Desmet



Eenwielnieuws 24-11-2022

NK Eenwieleren: 13 mei 2023

Er komt volgend jaar weer een Nederlands Kampioenschap Eenwieleren. De datum staat inmiddels vast: zaterdag 13 mei.

Het NKE zal weer in Breda zijn, op de bekende wielerbaan Cor Vlemmix Circuit. Het programma is nog niet bekend, maar het zal veel lijken op dat van afgelopen jaren, met race-afstanden van 100 meter tot 10 kilometer, en daarnaast onder andere IUF slalom, 50 meter eenbeen en 10 meter langzaam.

De inschrijving voor wedstrijddeelnemers wordt naar verwachting begin februari geopend. Daar zullen we natuurlijk in Eenwielnieuws over berichten.



Trainingsmiddag in Breda



Zoals al jaren gebruikelijk, organiseren we volgend jaar weer een Trainingsmiddag, en wel op zaterdag 15 april.

Op de Trainingsmiddag kun je onder deskundige leiding oefenen voor de diverse onderdelen van het Nederlands Kampioenschap. En je krijgt tips mee om zelf verder te trainen, en je zo goed mogelijk voor te bereiden op het NKE.

De Trainingsmiddag wordt net als het NKE gehouden op het Cor Vlemmix Circuit in Breda. Hij is gratis toegankelijk voor iedereen, ook als je niet aan het NKE meedoet.

Als er meer informatie over de Trainingsmiddag is, lees je dat natuurlijk in Eenwielnieuws.

Eenwielerfestival 2023



Het Eenwielerfestival is ook zo'n vaste waarde op de eenwielerkalender. De editie van 2023 vindt plaats op zaterdag 7 oktober.

Het Eenwielerfestival is een geweldige dag voor iedereen die kan eenwieleren. Er zijn spelletjes, workshops, demonstraties, leren van elkaar, kortom heel veel fun met en op eenwieters! De locatie is opnieuw sporthal De Niervaart in Klundert (NB).

En alweer: als er meer informatie bekend is, lees je het in Eenwielnieuws.

"Het leukste aan Urban vind ik de *community*"

Tim Desmet (29) uit het Belgische Leffinge is sinds Unicon in 2022 wereldkampioen Highjump On Platform. Hoe heeft hij dit bereikt, en doet hij nog andere disciplines? (Spoiler: ja!)

Tim, wanneer zat je voor het eerst op een eenwieler?

Toen ik nog heel jong was, ik denk 8 jaar, heb ik leren eenwieleren bij een jeugdcircus. Daarna heb ik er jarenlang niet veel mee gedaan. Toen ik een jaar of 14 was, zag ik met mijn beste maat een YouTube filmpje van gasten die tricks en hoogspringen deden op een eenwieler. Dat vond ik supertof. Mijn maat kon toen nog niet eenwieleren, maar hij wilde dat wel doen. Toen zijn we samen fanatiek gaan oefenen.

Waardoor kreeg je het idee om hogerop te komen in de eenwielersport?

Mijn maat en ik waren elkaar aan het pushen om telkens hoger te springen of moeilijkere tricks te landen. Toen ik 15 was deed ik mee aan mijn eerste competitie (Benelux-wedstrijden), en die heb ik ook gewonnen. Sindsdien ben ik naar heel veel wedstrijden gegaan, met de ambitie om te winnen.

Lees het hele interview op [onze website](#)



Copyright © 2022 Stichting Eenwielers Nederland